

## 2009 Sommershoppen



Logoet er tegnet af Jytte Schriver

Via Hou Fællesforum var Benth Ravnsbo og Kirsten Mørk i begyndelsen af 2009 med til et møde hos den daværende borgmester N.U. Bugge. Vi havde søgt om lov til at låne lokaler i den bygning, Elsebeth Færgemann kort forinden havde solgt til Odder Kommune.



Jeg (Kirsten Mørk) havde sammen med nogle andre fået den ide, at en lille sommerbutik på havnen, hvor lokale kunstnere, hobbyfolk og kunsthåndværkere kunne udstille og sælge deres ting, ville være med til at skabe liv og miljø på havnen. Kommunen syntes om ideen, og i løbet af ganske få dage blev det bevilget under forudsætning af, at vi skulle rykke ud med få dages varsel, hvis kommunen ønskede det.



Styregruppen, der bestod og stadig består af: Ingrid Ravnsbo, Karen Høegh, Inga Jørgensen og Kirsten Mørk gik i gang med at finde udstillere, lave regler og indrette butikken.

Den 15/5-2009 startede Sommershoppen, der har åbent i maj, juni, juli og august måned. Butiksinventaret er genbrugsting, der ikke har kostet noget, og der er sand på gulvet. Der er her i 2015 24 udstillere, og alle hjælpere er frivillige. Butikken sælger også "lopper", som vi har fået foræret af Retroen i Odder. Sommershoppen drives af Hou Aktivitetscenter, der får overskuddet. Indtil nu er det blevet til kr. 60.000,-. Butikken sælger bl.a. tasker, pileflet, keramik, dukketøj, malerier, ikoner, smykker, træarbejde, strikkede ting og meget mere.



Der kommer mange mennesker i butikken – også fra udlandet, og vi har mange sjove oplevelser. En dag købte en dame en hat. Da hun var gået skulle vi se på prissedlen for at registrere salget, og der stod 1 stk. brødkurv kr. 150. Så et sted går der en dame rundt med en brødkurv på hovedet.



En anden dag kom der et ægtepar midt i halvtresserne. Først købte damen en stor flot flettet kurv, så fik hun øje på et halssmykke, hvortil manden sagde: "køb den da." Til sidst kiggede hun på tasker, og kunne ikke bestemme sig, om det skulle være den røde eller den sorte. Lidt efter sagde manden: "skat – køb da dem begge". Vi der hørte det, kiggede forundret på hinanden, for normalt ville manden sige: "du har da så mange tasker i forvejen". Der er vist mange mænd, der kunne lære lidt der.

Kilde:

Folder fra Sommershoppen

Korrespondance og notater fra Kirsten Mørk