



Anmeldelse af udvalgte fortællinger fra Hou Historier 2022

Jeg, Karin Søndergaard Jensen (født Sørensen) har endelig fået mig meldt ind i Hou Lokalhistoriske Arkiv 2022. Jeg bor på Sjælland.

Jeg fik nys om, at man kunne købe årgangene af Hou-Historier: 2019, 2020 og 2021. Jeg blev henvist til Kirsten Bøgholm – min gamle sommerlegekammerat og gode veninde i Hou i 1960'erne.

Den første halvdel af december var jeg dybt optaget af de fire numre af Hou-Historier. Min mand synes jeg var svær at komme i kontakt med. Men jeg skulle hilse at sige, at han også blev grebet af historierne.

50 år med Brita Leth – af Kirsti Leth

Da jeg her i starten af 2023 fulgte med i diverse mindeudsendelser om den gæve Lise Nørgaard, som forlod os som 105-årig den 1. januar 2023, giver det mulighed for at reflektere over, hvor meget der kan ske på 100 år.

Jeg gennemlæste lige artiklen om Brita Leth igen – og der er mere end 110 år på bagen af det gæve skib, Brita Leth, som jo har haft mange funktioner, forskellige ejere og forskellige navne. Fantastisk at Otto Bjørn Leth fik og tog muligheden for at købe det gode skib.

Tænk at Brita Leth har været på havets bund ved Samsø. Underligt at tænke på, at det så får hjemsted i Hou ca. 30 år efter.

Hou-Historierne har været flittigt læst her i familien; min søn Mads-Christian (født 1976), som er kommet på ferie hos mine forældre, Frida og H.C. Sørensen, Rønnevej 1c, Hou i 80'erne siger en dag: "Min kammerat, Mogens Malmstrøm Andersen fra Reerslev ved Hedehusene, har sejlet med Brita Leth som Bedstemand og Otto Bjørn Leths højre hånd og næstkommanderende i 1994 fra april til juli". På det tidspunkt var det stadig et socialpædagogisk projekt.

Jeg har kontaktet Mogens Malmstrøm Andersen og har fået lov at bruge hans navn og han ville gerne supplere med et par historier om Otto Bjørn Leth:

- Når Otto var i land, kørte han i en lyserød VW-Bobbel – den store mand.
- Otto morede sig med at underholde om dengang, da han under en havnemanøvre i Nyhavn stak bovsprydet ind i en pølsevogn.
- Klubben: Deux Fileur – to filur – havde Otto som formand. Når man var medlem af klubben skulle man altid have to filur-is af gangen. Den ene spiste man med det samme, mens den anden så lå og ventede og blev "mumlet". Mogens har været med til at tømme adskillige havnekiosker for filur-is.

Tænk at vi her på Sjælland sidder med det fantastiske årsskrift: Hou-Historier, og pludselig får en viden om nogle af vores bekendte her på Sjælland, som vi aldrig i vores livligste fantasi havde troet var muligt – så endnu engang tak for det skønne årsskrift.

Hou-Fiskernes liv og virke - de kom fra nær og fjern af William Holstein-Rathlou

Så vrimler det igen med alle de gode kendte navne, som florerede i Hou i min sommerhusbeboertid: Færgemann, Richardy, Hoe og Jørgen Jørgensen. Alle aktive fiskere i min barn- og ungdom og karakteristiske personligheder i Hous bybillede. Min søn, Mads-Christian, husker specielt Kurt Berg, som den fisker, min far opsøgte, når Kurt Berg lagde til med dagens fangst ved kajen i Hou havn. Min far, H.C. Sørensen havde altid en plastpose i lommen, så han kunne transportere de friske fisk med hjem til Rønnevej.

H.C. havde en pose i alle sine lommer og fik naturligvis en med i kisten, da han døde 87 år gammel i 2010.

Købmandsgården i Hou af Kirsten Mørk

I slutningen af 195'erne og i hele 1960'erne har jeg hvert år været i Hou hele skolesommerferien og i nogle år boede vi faktisk i sommerhuset fra pinse til og med efterårsferien.

Købmandsgården på havnen var en fantastisk bygning at se på samt et besøg værd indenfor, blandt de, for mig som kom fra Århus, mangeartede varer, som jeg ikke kendte til fra de forretninger, vi normalt handlede i i storbyen. Duftene var et kapitel helt for sig: kaffe, te, krydderier og røgvarer gav oplevelsen i butikken et helt eventyrligt udtryk.

Hou-humor fortalt af Hanna Nissen

En rigtig sjov historie om præsten, der drak sin kaffe i rendestenen. Dejligt med en uhøjtidelig person, som ikke kommer fremmed til sig selv.

Det er dog billedet af havnefestens store kaffebord på Søndergade, som rører mig, for hvem sidder lige midt i billedet? Min kære gamle far, H.C. Sørensen, som de sidste 25 år af sit liv tilbragte, som han sagde 80 meter fra strandkanten, i Verdens navle Hou.